



## Hoop

Dit schooljaar staat helemaal in het teken van de HOOP. Hoop is het (pastoraal) jaarthema waarmee we een schooljaar lang samen op weg gaan.

Maandag willen we extra stil staan bij die hoop omdat 17 februari uitgeroepen werd door zuster Jeanne Devos als de 'internationale dag van de hoop'! Een dag om te vieren dat hoop een heel krachtig instrument is om de wereld een stukje mooier en rechtvaardiger te maken.

We zingen die dag "Het lied van hoop" en bekijken in de klas een filmpje over zuster Jeanne Devos.

## Inschrijvingen 2020-2021

De voorrangperiode van de broers en zussen loopt af op vrijdag 21 februari. Wie nog moet inschrijven, kan dit volgende week nog in orde brengen.

## Kleuterschool

\* **Carnaval:** Woensdag vieren we met de hele kleuterschool carnaval. We eten dan pannenkoeken dus je hoeft dan **geen** fruit mee te brengen.

Die dag mogen al onze kleuters verkleed naar school komen. Attributen zoals wapens, toverstaven, maskers, ... laten we thuis.

\* **Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas:** We werken nog verder rond clowntjes, carnaval... Zo kijken we uit naar het carnavalsfeest op woensdag! Op vrijdag mogen we een beetje mee genieten van het carnavalsfeest van de lagere school en gaan we naar de stoet kijken. De kleuters mogen dan uitzonderlijk opgehaald worden op de kleuterspeelplaats.

\* **Muizen- & Berenklas:** We hebben ons deze week al naar hartenlust kunnen verkleden. Volgende week verzinnen we er nog heel wat bij. We kunnen zijn wie we willen, dat is zo leuk! Op dinsdag brengen we onze verkleedkleden mee terug naar huis zodat we woensdag verkleed naar school kunnen komen voor ons carnavalsfeest. We houden het bij kledij, attributen zoals wapens, toverstaven, maskers ... blijven thuis. We eten die dag ook pannenkoeken. Op vrijdag gaan we kijken naar de stoet van de lagere school. We hopen op zon! De kleuters mogen dan uitzonderlijk opgehaald worden op de kleuterspeelplaats.

\* **Kikker- & Varkentjesklas:** Afgelopen week hebben we heel hard gewerkt en bovendien mochten we nog eens een keertje naar het eerste leerjaar. Volgende week is de meest zotte week van het jaar want carnaval komt eraan. Onze creaties zijn bijna af. De ene had al wat meer inspiratie dan de ander maar allemaal hebben ze hun best gedaan. Op dinsdag stellen we alles tentoon. Dus wanneer je je kleuter komt ophalen, mag je gerust eens rustig rondkijken (tussen 15.15 uur en 17.30 uur).

Op woensdag mogen onze kleuters verkleed komen (met hun eigen carnavalsoutfit, dus niet onze knutsels). We hebben mama's bereid gevonden om voor ons weer heerlijke pannenkoeken te bakken. Waarvoor dank! Bovendien kronen we iemand tot prins en prinses carnaval via een spel. Op vrijdag mogen we een beetje mee genieten van het carnavalsfeest van de lagere school en gaan we naar de stoet kijken. De kleuters mogen dan uitzonderlijk opgehaald worden op de kleuterspeelplaats.



## Lagere school

\* **Carnaval:** Dit jaar zullen we ons carnavalsfeest over een andere boeg gooien. We zullen de hele namiddag buiten feesten. Voorzie dus kleding die warm genoeg is. Er zal geen verkiezing (prins en prinses carnaval) meer gehouden worden. In plaats daarvan is er een heuse stoet waarin we verkleed kunnen paraderen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de stoet te bewonderen vanaf 15 uur op ons schooldomein (via de benedenspeelplaats richting groot college). De kinderen brengen hun verkleedkledij mee naar school of kleden zich onder de middag thuis om. Wapens, losse attributen, slingers en confetti blijven thuis.

\* **4de leerjaar:** Donderdag 20 februari is het zover! We gaan we de trein naar het Speelgoedmuseum in Mechelen. Neem zeker de brief er nog eens bij zodat je weet wat je moet meebrengen en wanneer we vertrekken en aankomen in het treinstation van Turnhout. Het belooft een leerrijke, spannende en speelgoed-rijke uitstap te worden!

**5de leerjaar:** We zijn volop bezig met de voorbereiding van de spreekbeurten. De leerlingen hebben al een onderwerp gekozen en de titels van de verschillende hoofdstukken zijn reeds doorgegeven aan de juf of meester. Vanaf nu moet er gestart worden met het uitschrijven van de teksten bij ieder hoofdstuk.

Niet vergeten: op de maandag vlak na de krokusvakantie moet de hele tekst van de spreekbeurt schriftelijk voorgelegd worden aan de juf of meester. De 2de week na de vakantie starten de spreekbeurten. Samen met de juf of meester wordt er afgesproken wie wanneer aan de beurt komt. Nog een belangrijke tip van de leerkrachten: begin tijdig met je voorbereiding en maak er iets moois van. Succes alvast!

## Agenda

\* 17 februari 2020: Kunst in Zicht 6B

\* 18 februari 2020: Zwemmen 2de lj. // Kunst in Zicht 6A

\* 19 februari 2020: Carnavalsbal kleuterschool

\* 20 februari 2020: Muzische dag // Kijkdag instappers 9.00 uur // Kunst in Zicht 6C // Speelgoedmuseum 4de lj.

\* 21 februari 2020: Carnaval lagere school – stoet om 15.00 uur